

REDDING

Ik heb een schip gezien in de novemberstormen
dat moeizaam vocht met de opgejaagde golven
en door de watervloeden bijna werd bedolven
zo nietig in het geweld, zo rank van vorm.

Toen is een sleepboot krachtig uitgevaren
hoe gretig greep het scheepsvolk naar de tros
die trok het schip van lage gronden los
en veilig voer het door de woeste baren.

Zo is mijn Jezus tot mij uitgegaan,
Hij zag van ver hoe ik was vastgelopen,
hoe slag na tegenslag mij wilde slopen
en in het noodweer hield Hij op mij aan.

Hij was daar, toen mij alle moed begaf
en – eens gegeven blijft gegeven –
ik greep de lijn, ik greep het leven
en dat wast al het water van de zee niet af...

P. Vermaat.

SENIOR GELUIDEN



PCOB

MAANDBERICHT VAN DE
PROTESTANTS CHRISTELIJKE
OUDERENBOND

AFDELING CAPELLE AAN DEN IJSSEL.

COLOFON.**VOORZITTER:**

Dhr. Jac.Klein
Poortmolen 114
2906 RM Capelle a/d IJssel
Telefoon 06 55334569
jacklein@xs4all.nl

SECRETARIS:

Dhr. D.A. Plandsoen
Jan de Geusrede 40
2901 CR Capelle a/d IJssel
Telefoon: 450 00 86
plandsoenda@gmail.com

PENNINGMEESTER:

Mevr. A.T.C. Dijkema-Kool
Lofoten 12
2904 VM Capelle a/d IJssel
Telefoon 450 97 90
adridijkema@gmail.com

LIEF EN LEED-DIENST:

Mevr. R.Verhoeve-Kamp
Meidoornveld 62 u
2906 AA Capelle a/d IJssel
Telefoon 202 07 23

REDACTIE:

Mevr. T.K.Bontenbal
Boomkensdiep 19
2904 EE Capelle a/d IJssel
Telefoon 06 2455 0449
tanjakarinb@msn.com

ALGEMEEN ADJUNCT:

Mevr. B. de Reuver
Bellinistraat 39
2901 KA Capelle a/d IJssel
Telefoon: 06 4094 6888
bwdereuver@hotmail.com

LEDENADMINISTRATIE:

Mevr. D.J. te Lindert
Telefoon: 06 2037 2869
ledenpcobc@gmail.com

ADVISEUR:

Dhr. C.Oosterom
IJsduiker 90
2903 WC Capelle a/d IJssel
Telefoon: 450 31 68
cor.oosterom@gmail.com

ASPIRANT BESTUURSLID

Dhr. L. Verkade
Telefoon: 455 04 48
leen-verkade@hotmail.com

CONTRIBUTIE:

Echtparen € 50,00 per jaar
Alleenstaanden € 30,00 per jaar
Voldoen t.n.v. P.C.O.B.
Afd.Capelle a/d IJssel.

Bank: IBAN Nr.:

NL64RABO0106049488

De vier andere partnerziekenhuizen zijn:

St. Franciscus Gasthuis

Erasmus MC

IJsselland Ziekenhuis

Maasstad Ziekenhuis

Wat gaat er precies veranderen?:

De zorg in het Havenziekenhuis is per 1 oktober overgenomen door de vier partnerziekenhuizen. U kunt bij de Havenpolikliniek terecht voor poliklinische afspraken, poliklinische behandelingen en poliklinische onderzoeken.

Ook de afdeling radiologie en het laboratorium blijven beschikbaar. De medewerkers van het Havenziekenhuis gaan in dienst bij de samenwerkende partnerziekenhuizen. Alleen als er een vervolgbehandeling nodig is, bijvoorbeeld een operatie, dan vindt deze plaats bij één van de partnerziekenhuizen in de buurt. Controle afspraken na onderzoek of behandeling in één van de partnerziekenhuizen vinden weer plaats bij de Havenpolikliniek.

Ouderengeneeskunde, één van de speerpunten van het Havenziekenhuis wordt nu door het Maasstad Ziekenhuis aangeboden bij de Havenpolikliniek. Polikliniekafspraken vinden hier plaats bij de eigen bekende dokter en als er een opname nodig is kunnen patiënten terecht bij het Maasstad Ziekenhuis. Voor het Maasstad Ziekenhuis is geriatrie (ouderengeneeskunde) een nieuw specialisme en er wordt een verpleegafdeling voor ingericht. Volgens de woordvoerder van de klinische geriatrie van het Maasstad Ziekenhuis, is er veel behoefte aan ouderenzorg en samen met de vakgroep Neurologie, die ook naar het Maasstad Ziekenhuis gaat, nemen we al onze kennis en expertise op het gebied van ouderengeneeskunde mee. Onze kwetsbare ouderen hebben recht op de beste zorg en die kunnen we nog beter geven in een ziekenhuis met zoveel voorzieningen.

E-MAILADRESSEN: (herinnering)

Zou u aan het bestuur van onze afdeling, als u in het bezit bent van een e-mail adres, dit aan ons willen doorgeven voor onze administratie?

U kunt uw e-mail adres sturen naar onze secretaris, de hr. D.A. Plandsoen. Zijn e-mailadres is: plandsoenda@gmail.com
Bij voorbaat dank!

**Samenwerking in de Havenpolikliniek**

Goede zorg met persoonlijke aandacht door Rotterdamse ziekenhuizen.

Het Havenziekenhuis is per 1 oktober 2017 een poliklinisch centrum geworden: **de Havenpolikliniek.**

En daarmee herleven oude tijden .Want op 18 oktober 1927, nu 90 jaar geleden, ontstond het Havenziekenhuis uit de Havenpoliklinieken, die een paar jaar daarvoor werden geopend. Met één groot verschil. Waren het toen de havenbaronnen die de handen ineen sloegen om zieke zeelui weer op de been te helpen, nu zijn het de Rotterdamse ziekenhuizen die vinden dat er een Havenpolikliniek in het centrum van de stad nodig blijft voor het wel en wee van de inwoners van Rotterdam en omstreken.

Dankzij vier andere ziekenhuizen in de regio kunnen patiënten blijven rekenen op goede zorg met persoonlijke aandacht. Dichtbij als het kan in de Havenpolikliniek, bij de partnerziekenhuizen als dat nodig is. Delen van de zorg, zoals operaties en ziekenhuisopnames verhuizen mét artsen en medewerkers naar één van de andere vier partnerziekenhuizen.

Meditatie

Er is in de liefde geen vrees – 1 Joh.4 : 17 -21.

Er is over geen enkel woord zo veel geschreven en zo vaak gesproken als over de liefde. Zo vinden we daarover in onze Bijbel ook meer dan 150 teksten. Heel vaak gaat het dan over de liefde van God, waarvan de bekendste tekst wel is “Want zo lief heeft God de wereld gehad en zo verder, maar in de Schrift vinden we ook vele malen over liefde tot God en over liefde van mensen onderling. In deze overdenking de Bijbelse bemoediging dat die liefde geen vrees met zich mee brengt. De liefde die in de Schrift wordt bedoeld is zoals ik tijdens een Woordverkondiging hoord, een gave van God die Adam en Eva mee kregen toen zij het Paradijs moesten verlaten. Die liefde is de toegangsweg naar de innerlijke rust die God ons wil geven, las ik in een Bijbelverklaring. Als we God liefhebben behoeven we voor Hem niet bang meer te zijn. Dan gaan we Hem prijzen om wie Hij is en dan is er geen reden meer om angst te hebben voor wat komen kan. Dan zorgt de liefde voor God en van God ervoor dat we ons volkomen in Hem geborgen mogen weten. Zo is het ook met de liefde voor mensen om je heen. Ik las dat zelfs gevangenen in concentratiekampen dat hebben ervaren. Liefde van God geeft rust en zekerheid in het leven nu en bij het levenseinde.

Dat wist ook de dichter van Psalm 133 toen hij dit bekende vers schreef:

Waar liefde woont gebiedt De Heer Zijn zegen,
Daar woont Hij zelf, daar wordt Zijn heil verkregen
en ‘t leven tot in eeuwigheid.

C. Oosterom



Verslag contactmorgen woensdag 11 oktober 2017

De voorzitter heet ieder hartelijk welkom, in het bijzonder Ds.P.G.Weeber uit Maarsen die met beelden een voordracht zal verzorgen over de 7 gemeenten in Asia, genoemd in het Bijbelboek Openbaring van Johannes.

Na enkele mededelingen liet hij zingen Gezang 288:1 en 8, ging voor in gebed en las uit de brief aan de Fiippenzen. de verzen 1 t/m 8.

Ds.Weeber gaf als eerste informatie over het kleine eiland Patmos waarheen de apostel Johannes was verbannen en waar hij in een gezicht van de opgestane Here Jezus de opdracht kreeg aan zeven gemeenten een brief te schrijven. (zie Openbaring 1 : 10 en 11) Als eerste gemeente wordt Efeze genoemd (zie voor de inhoud van de brief Openbaring 2 : 2 t/m 7)

Wij zagen beelden van een gevangenis waarin Johannes 2 jaar opgesloten heeft gezeten. Ook van het Odeon,de Agora (markt) Badhuis, Tempel, Fontein van de keizer, een Bibliotheek met 12.000 boekrollen en een Theater met 24.000 zitplaatsen.

Er was een kerk met de naam Maria omdat de moeder van De Here Jezus waarschijnlijk daar in het huis van Johannes heeft gewoond. Er zijn nu geen kerken meer in Efeze doordat ze door de moslims zijn verdrongen. Als tweede gemeente wordt Smyrna genoemd (nu Izmir genaamd met 3 miljoen inwoners.) (Zie voor de inhoud van de brief Openbaring 2 : 2 t/m 11)

Ds. Weeber liet een kerkgebouw zien met de naam Policarpuskerk. Policarpus was een helper van de apostel Johannes en is daar als martelaar gedood. Vervolgens moest een brief aan Pergamus(nu Pergama genoemd) worden gezonden met als inhoud aangrijpende woorden over de leer van Bileam) (zie voor de inhoud Openbaring 2 : 12 t/m 17)

Activiteiten voor de komende contactmorgens 2017

Woensdag 13 december: Advent viering

Woensdag 10 januari 2018: spreker Kees Terlouw
Onderwerp: een geweldige vakantiereis.

Woensdag 14 februari 2018: Jaarvergadering.



LEDENBESTAND:

Verhuisd

nieuw adres:

de Hr. P. van de Werf
Vijverhof kamer 270
Capelle aan den IJssel.

Verhuisd

nieuw adres:

Mw.Friedrich
kerklaan 380
2903 BM Capelle aan den IJssel.

Nieuw lid:

mevr. H. Passchier-den Heijer
Parelduiker 94
2903 WB Capelle aan den IJssel.



Ieder twee maanden bedenken de vrijwilligers een nieuw programma. Wilt u inlichtingen of een programmaboekje per post ontvangen ? Bel dan met telefoonnummer 010-2640202 .
Het informatie boekje dat u elke twee maanden ontvangt kost € 12,50 Als u een keer mee bent geweest met de OpStapBus ontvangt u het boekje daarna gratis.

Een greep uit de aangeboden uitjes:

Maandag 27 november;

Pannenkoeken eten aan de oude Maas

We maken een mooie rit door Voorne-Putten en gaan daarna heerlijk pannenkoeken eten in een oudhollands pannenkoekenrestaurant. De pannenkoek is voor eigen rekening. U kunt een kijkje nemen bij het spoorbaantje en wandelen door het mooie natuurgebied langs de oude Maas

Ophalen tussen 09.30 - 10.30

Kosten 11,00

Woensdag 29 november:

Ahoy Winterfair.

De winterfair is een gezellig dagje uit voor jong en oud. U kunt er sint- en kerstinkopen doen, genieten van de gezellige sfeer en meedoen aan verschillende workshops, o.a. kerststukjes maken, versieren met servettechnieken en sierraden maken.

Ophalen tussen 09.00 - 10.0

Kosten 19,50

We zagen beelden van eeuwenoude pilaren afkomstig van tempels van de keizer en van Zeus.

Aansluitend aan de pauze gaf de voorzitter dhr. A.Verhoef gelegenheid een door hem naar aanleiding van zijn besluit terug te treden als dagvoorzitter tijdens de contactochtenden gemaakt gedicht, voor te lezen. Dat dit werd gewaardeerd door alle aanwezigen bleek wel uit een daverend applaus.

(U kunt het gedicht nalezen op blz. 6 en 7 van Seniorgeluiden van oktober 2017)

Als vierde gemeente wordt in Openbaring 2 Thyatira genoemd waarheen een brief moest worden gezonden met waarschuwend en vermanende woorden die de Here Jezus zelf opgaf. (zie Openbaring 2 : 18, “dit zegt de Zoon van God “)

(De tekst van de gehele brief vindt u in Openbaring 2 : 18 t/m 29)

Ook moest een brief gezonden worden aan de gemeente van Sardis. (Zie Openbaring 3 : 1 t/m 6)

Is volgens Ds. Weeber een boeiende plaats, waar niet de gemeente van Christus te vinden is. Wel een Synagoge, want er woonden zeer veel Joden, een Byzantijnse kerk en een tempel van Artichicus . Ook zijn er een beroemd gymnasium en een bekende sportschool gevestigd. De zesde brief moest worden gezonden aan de gemeente van Filadelfia. In deze brief zullen we geen kritiek van De Here Jezus vinden (zie Openbaring 3 : 7 t/m 13) Vermoed wordt dat daar Filippus is begraven. Er is daar een begraafplaats met 1200 graven. En als laatste moest ook aan Laodicea een brief worden gezonden. Waren louw geworden. Een oproep om vurig De Here te dienen. Wat ook opvalt is de oproep “zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien”. De plaats was bekend door de goede ogenzalf. Het was een heel rijke plaats doordat Laodicea op een snijpunt lag van 2 caravaanroutes, waardoor er veel handel werd gedreven.

(zie voor deze zevende brief Openbaring 3 : 14 t/m 21)

Tot slot van zijn voordracht liet hij enkele beelden zien van Cappadocië met enkele grotkerken. Eén van 900 en één van 1200 jaar na Christus. Ook was daar een ondergrondse staddie werd gebruikt als schuilplaats tegen de vijanden. De mensen leefden daar als mollen onder de grond,

De voorzitter bedankte Ds. Weeber en zijn assistent hartelijk en overhandigde een envelop met afgesproken vergoeding. Tot slot zongen we Gezang 172 : 1 en 4, waarna hij ieder wel thuis wenste.

◇-◇-◇

Lief en Leedbusje

Op de contactmorgen van 11 oktober 2017 bedroeg de inhoud van het Lief en Leedbusje een bedrag van € 57,35. Allen die hieraan hebben bijgedragen hartelijk dank.

◇-◇-◇

Uitnodiging PCOB contactmorgen woensdag 8 november 2017

Het bestuur van de PCOB afdeling Capelle aan den IJssel wil alle leden en belangstellenden hartelijk uitnodigen voor onze maandelijkse contactmorgen. Deze morgen neemt mev. Joke Kraal ons mee voor een wandeling door Gouda. Zittend op onze stoel wandelen we door Gouda, een stad met een historische geschiedenis en vele mooie gebouwen zoals o.a. de Sint Jan met haar Goudse ramen. Het beloofd een gezellige morgen te worden!

Plaats: de Hoeksteenkerk, Rivierweg 15, Capelle aan den IJssel Tijd: van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Inloop vanaf 09.30, de koffie/thee staat voor u klaar en is gratis! We hopen dat u met velen komt naar deze contactmorgen.

Herkeuring Rijbewijs:

Bij onderstaande adressen kunt u deze keuring tegen een redelijke vergoeding laten doen:

Bij: Dr. de Heer, IJsslandsmos 4, 2914 SH Nieuwerkerk aan den IJssel, telefoonnummer: 0180 315557

en bij: Vijverberg Medical Consults, Rivium Quadrant 90

Tel : 0888008600. Alleen op telefonische afspraak.

Rijbewijs BE kosten € 36,00.

◇-◇-◇

Bezoekdames gezocht.

Wij zijn op zoek naar een vrijwilligers die namens de PCOB, een bezoek willen brengen aan onze leden.

B.V. na thuiskomst uit het ziekenhuis of bij een jubileum.

Heeft u interesse ? Bel dan met onze voorzitter, dhr. Jaap Klein 06 55334569

◇-◇-◇

Kent U de OpStapBus ??

De OpStapBus regelt vanaf 2017 alle geheel verzorgde uitjes voor Capelse ouderen. B.V. naar musea, natuurparken en winkelcentra. Deelnemers betalen een eigen bijdrage, zij worden thuis opgehaald en ook weer thuisgebracht. Deze voorziening voor ouderen kan bouwen op een enthousiaste groep vrijwilligers die de uitjes mogelijk maken. De kleinschaligheid van de bus, de aandacht van de vrijwilligers en de onderlinge Sociale contacten zorgen ervoor dat de ouderen een fijne middag / morgen of dag beleven.